

Oplevelser på DOF Østjyllands 40 års jubilæumstur

Skrevet af Lars Søgaard-Jensen. Publiceret 9. august 2012

Lørdag d. 4. august kl. 07.00 mødtes en gruppe mennesker ved busholdepladsen ved Musikhuset i Århus. Alle (næsten) med kikkert og teleskop. Forventningerne var store for DOF Østjylland havde inviteret på 40 års jubilæumstur til 4 fine biotoper i landsdelen. Oven i købet med servering undervejs! Bussen kom omkring hjørnet og solen brændte igennem morgendisken. Lige inden starten opdagede en af deltagerne, at den uundværlige håndkikkert var efterladt hjemme i Skanderborg! Men efter "100 m på tid" var reservekikkerten fundet frem fra bilen, og selskabet kunne begynde turen. Efter yderligere en opsamling ved Egå gymnasium gik turen til Fuglsøcentret, hvor der var en dejlig brunch og social "ryste sammen". De som forlod Fuglsø sultne, må selv bære ansvaret for den fadæse.



Bogens strand

Herefter 1. mini ekskursion eller fuglekiggerstop omhandlende strand og kystnært hav ved Bogens strand i Ebeltoft vig. Udbyttet her var lidt pauvert – en mindre flok storspover set over markerne bag ved og en enkelt toppet skallesluger på vandet. Nogle havde også fanget en hvepsevåge i synsfeltet.



Fugletårn ved Vorup Enge

Videre på tværs af Djursland til Gudenåen hvor biotopen var eng og å. Vi holdt ind på rasteplassen i nordgående motorvejsspor – og vandrede ind til fugletårnet ved Vorup enge. Også var det fuglemæssigt lidt ”stille”. Og dog! En græshoppesanger lod sig høre ude fra tagrørene. Men inden alle havde hørt med, tav den igen. Blot for en stund efter at lade sig høre – og nu HELT tæt på i fugletårnet, til stor glæde for alle. Ak! den sidste var dog ikke andet end ”kejsereens mekaniske nattergal” – fundet på iPhone! Derudover viste en tornsanger og både hr. og fru rørhøg sig. På vej tilbage til bussen hørtes lige et par strofer tjif-tjaf-tjif-tjaf fra en enlig gransanger i et buskads.



Hornbæk enge

Næste stop blev Gudenåen ved Hornbæk enge (samme biotop som før). Her blev selskabet delt i to grupper, idet et større kontingent gik 150 længere frem mod motorvejen til mere åbent vand, hvor der observeredes flere ande- og vadefuglearter. En mindre gruppe valgte observationsposition lige efter diget var besteget. Her var fokus et helt andet! Mindst 1 men sandsynligvis 2 lærkefalke underholdt med virtuos flyvning, alt imens de fouragerede ivrigt på insekterne over engen. Vilde dyk og pludselige vendinger afløst af mere rolig flugt, når byttet i fangerne skulle fortæres. Da disse fugle blev iagttaget, opstod en mindre diskussion om, hvorfor det ikke kunne være vandrefalke, og hvordan man kan skelne disse arter fra hinanden. Adfærden endte med at afsløre arten. Ingen fik desværre set fuglenes "røde bukser". For mit vedkommende var det en 1. gangs iagttagelse af denne art. En inciterende oplevelse, var det, at se disse graciøse lynhurtige fugle boltre sig i spisekammeret. Tak til de erfarne fuglekiggere som præcist kunne beskrive jizz og adfærd, så ingen af os vil overse det en anden gang.



Frokost i det grønne

Vejret på turen har indtil nu været solskin og lunt indtil det lumre; men nu tårner skyerne sig bogstavelig talt op mod vest. Farven er alt imellem hvidt over gråt til sort – og skyerne buldrer ildevarslende. Tilbage til bussen. Her afsløres indholdet af nogle kasser, som blev lastet ombord på bussen ved Egå gymnasium – sandwiches! Dertil bydes på et glas vin, øl eller sodavand. Måltidet nydes i det fri – siddende på sammenklappelige walkstools,

siddeunderlag eller regntøj. Stemningen er rigtig god efter dagens oplevelser indtil videre, og der samtales ivrigt. Da den meteorologiske stemning derimod er tiltagende dystert, brydes der op og pakkes sammen. Turlederen annoncerer i bussen at vi nu skal til Skovmøllen. Men bussen bringer os til Klostermølle ved Mossø. ;)



Ved bredden af Mossø

Vel fremme ved Klostermølle og biotopen sø og å ved Mossø, lover turlederen kage til kaffen hvis Nogen ser havørnen – og hvis Ingen. Så vi har ikke grund til at frygte sult. Ved bredden af Mossøs lavvandede vestbassin stilles en hær af teleskoper op – der spejdes efter havørnen, som dog holder sig væk fra festen. Det virker lidt stille – få fugle af almindelige arter. Indtil én siger ”2 isfugle – derovre”. Men han tager fejl! Der er 4! Tydeligvis et par med unger. De fisker, de flyver lidt uroligt frem og tilbage, og ind i mellem sidder de fint model på grenene over vandet, hvor de udgør en smuk kontrast til den hvilende gråand under dem. Det er et flot syn, og en god oplevelse at se hele 4 af de flotte fugle sammen. Ofte er isfuglen jo et meget hurtigt bekendtskab. Som et blåligt lyn hen over vandfladen evt. afsløret af et forudgående højt skingert kald. Denne familie lod sig se i rigtig lang tid, så vi kunne ikke blot beundre synet men også nyde adfærden. Det er opmuntrende at se en hel isfuglfamilie, som tilsyneladende er i god trivsel, når man tænker på de seneste vintres indhug i bestanden p.g.a. isdækket på Mossø (kunne krydses til fods forrige år). Der kigges

fortsat langt efter havørnen. Enkelte ønsker sig også en fiskeørn. Andre har lige set og nogle hørt bjergvipstjerten.



Vrads sande

Sidste stop er biotopen hede eller overdrev. Det er Vrads sande. Vi loves stor tornskade, rødrygget tornskade, almindelig og sortstrubet bynkefugl. Vel fremme er det tid til den lovede drømmekage og medbragte kaffe. Vrads sande er et helt unikt sted med sine sandede bakker dækket med blomstrende lyng, spredte enebærbuske og lave birke og pile træer. Maverne er fyldte og optikken kommet frem – og – dér har vi en rødrygget tornskade og en til og en til. Mindst 4 blev det til. Enkelte så et glimt af bynkefuglen. Den store tornskade vidste ikke, at den var inviteret og forventedes at deltage i DOF's jubilæumsarrangement, så den holdt sig væk.

Herefter gik turen hjem og vi nåede tilbage til Musikhusets busholdeplads 11½ time efter vi havde lagt ud. Opfyldt af gode oplevelser i naturen sammen med ligesindede.

Det er sjældent muligt præcist at planlægge oplevelser i naturen, hvilke arter man ønsker at se, og under hvilke omstændigheder de skal ses. Det er derfor altid spændende at komme ud. Så selvom f.eks. stor tornskade eller endnu større havørn udebliver opvejes det altid af andre oplevelser. Der er altid noget at glædes over derude.

Mange tak til DOF Østjylland, turleder Kurt Strebel og buschauffør Jens Bonde for en dejlig velarrangeret og velgennemført dag i det Østjyske.

Lars Søgaard-Jensen

Fotos: Steen Larsen