

RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR

Tirsdag d. 20. august: Gråkragetur til Endelave

De 23 deltagere mødtes på langtidsparkeringen til færgerne i Snaptun, hvor vi fordelte os i de seks biler der var bestilt billet til. Herefter kørtes til færgen mod Endelave hvortil overfarten tog godt en time. Undervejs kunne vi se Møllegrunden, hvor der stod en del skarv og ederfugl. Vi kunne dog ikke se med sikkerhed om der også lå sæler derude.

Vel fremme på Endelave fulgte vi vejen langs kysten op mod Flasken, hvor vi gjorde holdt ved fugletårnet. Undervejs var en rørhøg så venlig at lave en lille opvisning for os. Ved Flasken var noget af det første vi fik øje på en havørn, der sad ud på en af stenene. Der var desuden en stor flok hjejler, en hel del storspover, nogle almindelige ryler, strandkader, hvidklirer og nogle få splitterner kunne vi også se ude på stenene. Et par lille kobbersnepe blev det også til foruden by- og landsvale, grågæs, canadagæs og strandhjejle. I det hele taget en hel del forskellige arter, og helt klart det bedste fuglested vi var denne dag.



Havørn og hjejler. Foto Poul Sørensen



Storspove. Foto: Else Oltmann

Da vi havde fået nok, fortsatte vi turen op mod Øvre ad den noget ujævne grusvej. Her stillede vi bilerne for at gå helt ud på spidsen af odden, hvor vandet samles fra de to sider, lidt ligesom ved Skagen. Der var dog ikke mange fugle herude, da de få skarv og ederfugle der var, blev skræmt bort af andre besøgende inden vi

nåede derud. På vejen tilbage til bilerne kom der dog tre ravne over.

Turen fortsatte nu tilbage langs østkysten hvor vejen viste sig at være en smule bedre end op mod Øvre, til vi nåede madpakkehuset ved krydset Kongevejen/Havhornet. Her blev vores medbragte mad indtaget og der var lejlighed til toiletbesøg.

Efter frokosten satte vi næsen mod Lynger og kørte helt ud til stranden. Heller ikke her var der dog mange fugle, så efter et ophold der returnerede vi mod Endelave By. En enkelt bilfuld deltager kom dog lidt forsinket afsted, og var så heldige at der nåede at komme 3 havørne over, 2 voksne og en juvenil. Desuden nåede de også at få en musvåge og en rørhøg med inden de fulgte vi andre. Sådan kan det gå når man er lidt mere tålmodig!



Digesvale. Foto: Bjarne Jørgensen

Sidste stop på turen var ved Endelave Ø-lejr, hvor vi fulgte stien ned til Klinten. Her var også kun nogle få fugle. En musvåge sad i et træ lidt langt ude, men undervejs retur kom et par rørhøge og gav lidt opvisning.



Rørhøg. Foto: Poul Sørensen

Vi skulle jo nå en færge, især da det var dagens sidste afgang fra Endelave vi skulle med, så fra Klinten kørte vi direkte til havnen.

Undervejs retur til Snaptun kom vi igen forbi Møllegrunden, og denne gang kunne vi se at der lå sæler derude, og det skal lige nævnes at vi på Endelave selvfølgelig også så en del af deres berømte kaninbestand.



Sortænder. Foto: Poul Sørensen

En fin dag præget af meget fint vejr, og det er jo altid med til at gøre dagen bedre.

Artslisten blev til følgende: Allike, almindelig ryle, blishøne, bysvale, canadagås, digesvale, ederfugl, fiskehejre, gråand, grågås, gråkrage, gråspurv, grønirisk, havørn, hejle, hvid vipstjert, hvidklire, hættemåge, knopsvane, landsvale, lille kobbersnepe, musvåge, ravn, ringdue, rødben, rørhøg, råge, skarv, sortand, splitterne, spurvehøg, storspove, strandhejle, strandskade, stær, svartbag, sølvmåge, tornirisk. I alt 38 fuglearter. Der har muligvis været lidt flere såsom skovspurv, stenvender og jeg tror også jeg så et par brushøns.

Desuden kanin og spættet sæl, samt okkergul randøje (sommerfugl) og nogle plantearter: almindelig kongepen, almindelig strandsennep, harekløver, håret høgeurt og strandkål. Der havde sikkert kunnet noteres mange flere sommerfuglearter og plantearter.



Stær. Foto Bjarne Jørgensen



Kaniner. Foto: Else Oltmann

Ole Jensen