

RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR

Mandag d. 13. februar: Følle Bund og Kalø Slotshalvø

Der var ved at være fyldt godt op på den lille parkeringsplads ved Molsvej og Hestehaveskoven da alle 29 deltagere var mødt op. Det var da også et fantastisk vejr sådan en mandag i februar til en fugletur ned gennem skoven til Følle Bund.



© 2023 Bjarne Jørgensen

Hestehave - Følle Bund - Kalø Vig - 13. februar 2023

Tårnfalk. Foto: Bjarne Jørgensen

Vi var da heller ikke nået langt ind i skoven før de første mejser lod sig høre, her i blandt spætmejsse, men ellers mest musvitter og blåmejsler. Sortmejsse blev det dog også til. Stor flagspætte blev også set, og på et tidspunkt kom en flok finker forbi i nogle nærtstående træer. Efter nogen tid lykkedes det at få dem set så godt at de kunne bestemmes til en blanding af kvæker- og bogfinker. Ude over markerne mod nord lod en ravn sig høre og gennem en lysning i træerne lykkedes det også at få et glimt af den.

Vel nede ved Følle Bund mødtes vi af en stor skovmaskine i gang med at rydde ud i granerne, men heldigvis var de ved at være færdige da vi ankom, så vi slap for støjen medens vi nød fuglene. Der var udsigt til en del



ænder af forskellig slags, gravænder, pibeænder og masser af krikænder, og i strandkanten gik et par storspover rundt, ligesom der var nogle strandskader og masser af måger i vandet.

Turen tilbage til bilerne gik samme vej som vi var kommet, men undervejs fik vi denne gang lidt underholdning af et par musvåger over hovederne på os.

Fra skoven kørte vi nu ned til Kalø Slotshalvø, hvor parkeringspladsen var fyldt godt op, velsagtens på grund af vinterferien i samspil med det flotte vejr. Vi startede med frokost, og gik derefter ud mod ruinen. I bugten øst

for vejen ud lå nogle hvinænder, et par toppede skalleslugere og nogle rødben gik rundt i det lave vand op mod skoven. Vi fik også her en fin opvisning af en lille flok Ved Følle Bund. Foto: Else Oltmann

almindelige rylere, som fløj rundt i formation over vandet. En årvågen deltager spottede desuden en enkelt skærpiber på stranden ikke langt fra os.

Ude på selve halvøen blev der udsyn til en flok pibeænder der lå i vandet mellem nogle sten, og helt ude kunne vi se et nogle spættede sæler der lå og hvilede sig på de store sten i vandet. Som det sidste blev også en stor præstekrave set stående på en af stenene.



Skærpiber. Foto: Bjarne Jørgensen

Artslisten kom til at tælle 35 fuglearter og 2 arter pattedyr: Almindelig ryle, blishøne, blåmejse, bogfinke, ederfugl, fiskehejre, gravand, grønirisk, gråand, grågå, gråkrage, hvinand, hættemåge, knopsvane, krikand, kvækerfinke, musvit, musvåge, pibeand, ravn, ringdue, rødben, skarv, skærpiber, solsort, sortmeje, spætmeje, stor flagspætte, stormmåge, stor præstekrave, storspove, strandskade, sølvmåge, toppet skallesluger, tårnfalk, spættet sæl og hare

Ole Jensen