

# RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR

**Onsdag 21. oktober: Horsens Fjord og Horskær**

På trods af vejret var der i alt 25 der startede på turen. Imponerende med et sådant fremmøde, vejret og vejrudsigten taget i betragtning! Vi samledes på parkeringspladsen ved vadestedet over til Vorsø i ret tæt tåge, og sigtbarheden var derfor noget dårlig. Vi kunne dog se der stod en del ryler, storspover, hjejler og en enkelt strandhjejle på vaderne mellem fastlandet og Vorsø.

For at undgå at forstyrre fuglene i videst mulig udstrækning, startede vi østpå over med Vorsø Østvejle og Langøerne. Der var som allerede nævnt adskillige storspover, almindelige ryler og hjejler, og der var en stor flok pibeænder, en enkelt islandsk ryle, nogle grågæs og rigtig mange hættemåger og sølvmåger. Undervejs blev flere dobbelt bekkasiner desuden skræmt op fra engene langs fjorden. Til alt held var der meget lav vandstand, så færdsel på fjordbunden langs engene var ikke noget problem.



Ryler på vadebladen. Foto: Else Oltmann

Ved åudløbet måtte vi jo naturligvis vende om, hvorefter vi gik tilbage og fortsatte østpå mod Haldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle. I mellemtiden var vandstanden dog steget så meget at de fleste af vadefuglene i området var fortrukket. Igen blev det dog til en hel del storspover, almindelige ryler, nogle grågæs, en del pibeænder og nogle strandkader og lidt viber.



Storspover i flugt. Foto: Else Oltmann

Det var nu blevet frokosttid, og vi valgte derfor at indtage frokosten på shelterpladsen bag parkeringspladsen, hvor der var god plads til at alle kunne sidde, og samtidig holde fornøden afstand.

Herefter gik turen til Alrø, hvor første stop var ved Alrø Poldkrog. Stadig var sigtbarheden desværre noget nedsat, men vi kunne dog skimte en enkelt musvåge på en pæl, en flok hjejler og nogle ryler på vandet. Desværre var selve polderne ude at sigt, og vi kunne derfor ikke se om disse indeholdt noget interessant.



Strandhjejler og almindelige ryler. Foto: Knud Krog

Næste stop var Alrø Egehoved hvor det kun blev til at vende bilerne, da det nu også var begyndt at småregne. Til gengæld gjorde vi stop i svinget fra fjorden ind mod landet, med udsigt over lagunen. Her blev to strandhjejler set gående sammen med to almindelige ryler, men eller syntes der at være tomt bortset fra de obligatoriske måger.

Nu satte vi så næsen mod turens sidste lokalitet, Horskær, som jo er lukket i fuglene yngletid 1. marts til 1. august, men åben for besøg på denne tid af året. Det første syn der mødte os der var en masse fasaner, som åbenbart netop var udsat, og som gik forvildede rundt og knapt vidste om de skulle være bange for os eller ej. Blandt fasanerne var der dog også nogle agerhøns der nød godt af det udlagte foder. Mon også de var udsat? Eller var det vilde fugle der bare var tiltrukket af tag-selv bordet. I hvert fald var det åbenlyst at skovspurvne havde kronede dage!



Fasaner. Foto. Knud Krogh

Selve Horskær gav dog ikke noget særligt rent fuglemæssigt udover lidt fiskehejrer, og vi afsluttede nu denne lidt våde tur.

Det blev på grund af vejret ikke en lang artsliste denne gang: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gråand, Pibeand, Musvåge, Tårnfalk, Agerhøne, Fasan, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Vibe, Islandsk Ryle, Almindelig Ryle, Storspove, Dobbelt Bekkasin, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Solsort, Sumpmejse, Husskade, Råge, Gråkrage, Stær, Skovspurv, Rådyr.



Sumpmejse. Foto: Knud Krogh

Ole Jensen